

2003 - Mera Bohuslän, Norge och Tjörn Runt (3/8 - 18/8)

Så var det äntligen dags igen! Vi kommer inte iväg förrän fram på eftermiddagen den 3 augusti men istället får vi kanonsegling, med västlig vind ca 8-10 m/s, och härligt tryck i både sjö och vind så vi går direkt till Gullhomen. Den härliga vinden står sig så vi går sedan snabbt vidare till Sannäsfjorden innanför Havstenssund och ankrar upp. Vilken njutning! Så hon rör sig i sjön, vår båt.



Nästa dag går vinden över på syd så vi sätter kurs mot Norge, där vi går in norr om Kragerö till ett litet "friområde" på Larsö. Här får vi fina ankartips av ett par norska båtar, så färden går vidare till Kragerö och Västra Ravane, längst ut i kustbandet. Vi besöker Risör, där alla hus är vita och går sedan till Lyngör. Här finns ingen gästhamn, men man kan ligga vid Lyngörs Seilmakerverstad som också inrymmer "Seilmakerhustruns kro" som serverar en himmelsk fisksoppa. Därefter några dagar lämnar vi Norge i mycket lätta vindar, och med stöttning av motorn, kommer vi till Grebbestad en vacker, tidig morgon.



Larsö



För ankar vid V Ravane



Lyngör



Fisksoppa



Här ansluter äldste sonen, Eddie, med flickvännen Lisa och vi går norrut till Ystholmen, strax norr om Havstenssund, där vi är helt ensamma.

Det varma, fina vädret fortsätter och vi går ut till Koster och spiltorna på Arholmen för bad och grillning i 30 graders värme!



Får åter fina seglingsdagar och går söderut via Ursholmen och Väcker ner till Musösältan och nästa dag till Smögen. Här fastnar vårt ankare i botten, men med hjälp av en tysk segelbåt som hjälper oss att dra åt "fel" håll kommer det upp tillsammans med en tross.

Bosse och Eddie antrar gummibåten och tar fina bilder av seaQwest under segling.

Kryssar vidare ner till Mollösund och nu blir det kuling. Hela båten täcks av sand och kulingen står sig, 17 m/s.

Ungdomarna tar bussen till Göteborg och vi går genom Stigfjorden in till Stenungsbaden.



Hit kommer gänget som Bosse gått på IHM med, med sina respektive för att segla med oss på Tjörn Runt. Fyra av dem bor hos oss i båten och två tar in på hotellet. Med dessa sex ungdomar ombord blir det full fart som gäller under seglingen. Vi startar i lätt NV-vind och får medström nedför Tjörnlandet, vinden friskar och vi går för bidevind längs sydsidan och kryssar förbi Klädesholmen och ut till Bredbådan. Vi går tungt för kryss och tappar massor av placeringar, vi har ännu inte lärt oss att vi måste reva! Kan sträcka upp vid Härön och får härlig halvwind genom Stigfjorden.

När vi går i mål, kl. 15.30, är vi övertygade om att vi gjort en kanonsegling med en toppplacering. Dagen efter får vi veta att vi kom 475:a!!



Får en vilodag på Dyrön innan vi avslutar semestern och lägger till i hemmahamnen Björlanda Kile den 18 augusti.