

## Båtlösa - sommaren 1990

Så var vi då utan båt.....

Efter att Birdie 24:an "Booper" sålts under våren så var planen att under tre somrar göra "det som alla andra familjer gör" på semestern och då pröva lite olika alternativ. Kändes som en bra idé när pojkarna ville ut på andra äventyr än segling och den yngste dessutom var sjösjuk varje sommar.

Sedan skulle vi köpa båt igen...

Alltså fyllde vi bilen och gav oss ut i Europa på bilsemester.

Vi startade med ett 3-dagarsbesök på Legoland i Danmark, tillsammans med goda vänner. Härliga dagar med mycket skoj och stim och barnen var lyckliga tillsammans med kamrater.

Därefter åkte vi själva vidare söderut, genom Holland, Belgien och Frankrike med återfärd genom Holland och Tyskland. Då gick nästa sanning upp för oss. Lille sonen var inte bara sjösjuk utan även åksjuk!

Det blev alltså korta respass. Vi körde oftast ca 25 mil per dag, gjorde en utflykt eller besökte en turistattraktion på eftermiddagen och övernattade på små hotell i mysiga städer.

Och visst minns man ett antal pärlor under resan:

Groningen, där vi bodde med "bed & breakfast" hemma hos en familj och blev inbjudna till dem och fick lite inblick i deras vardag.

Eggmond-aan-zee, den mysiga badorten där vi stannade ett par dagar och varifrån vi gjorde tågutflykt till Amsterdam.

Zeeland, i sydvästra Holland, med alla sina mysiga små samhällen.

Brügge i Belgien, en helt underbar medeltida stad.

Och givetvis många, många fler.....

Efter tre veckor på rullande hjul styrde vi hemåt och längtade ut på havet.

Det blev nästan som en sjukdom, inget var roligt. Man kunde inte sitta ute på altanen hemma för det "luktade inte salt & tång". Så kom vi på lösningen!

Helénes pappa har en motorbåt liggande i Grundsund. Inte för att vi är några motorbåtsmännskor men det är ju en båt. Sagt och gjort. Vi lånade båten och var ute i tre dagar.

Inga långa färder här inte, det rullade och rullade så vi for mellan Grundsund, Lysekil och öarna strax utanför. Men vi fick den rätta lukten och känslan av hav, dopp i salta vatten, härliga grillkvällar på berget och den underbara sömn man bara kan få i en båt som gungar kroppen lite lätt under natten.

Men hur skulle vi klara oss i tre somrar?